

MANNEN ONDER ELKAAR

Alle vrouwen zijn kuthoeren. Allemaal. Dat leerde Hans Teeuwen mij in de eerste klas van de middelbare school via een cd met cabaret-sketches. Ik wist toen ook wel dat dit in de categorie 'humor om te lachen' viel, maar de toon voor mijn pubertijd was gezet.

O p het schoolplein of bij de kluisjes sprak ik met vrienden soms over meisjes als PNO'tjes (potentiële neukobjecten) of Plorks (prachtig lichaam ongelooflijke rotkop). Want zo gaat dat op jeugdige leeftijd. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Allemaal om te lachen. Onschuldig. Enige seksuele ervaring hadden we nog niet, dus waar we het eigenlijk over hadden, wisten we niet eens. Puberale testosteronbommetjes waren we – maar wel aardige – testosteronbommetjes. Al zeg ik 't zelf.

In de voetbalkleedkamers waar ik me tot mijn twintigste begaf, gold het thema 'vrouwen en seks' ook niet bepaald als een taboe. Van filmpjes over vrouwen die de meest vreemde voorwerpen uit verschillende lichaamsopeningen tevoorschijn toverden tot smeuije anekdotes van onze keeper die zijn vriendin alle hoeken van de slaapkamer had laten zien. We lachten erom, allemaal, ook ik dus. Als ik diezelfde keeper een week later met z'n vriendin over straat zag lopen, had ik niet het idee dat hij haar daadwerkelijk 'uit elkaar had getrokken'. Waarschijnlijk had hij haar met veel liefde en respect behandeld in bed.

Nu de media de laatste tijd vol staan met berichten over aanrandingen, verkrachtingen en andere geweldsdelicten tegen vrouwen,

vraag ik me af hoe onschuldig al die schoolplein-, kleedkamer- en kroegpraat eigenlijk is. Ik schrok toen ik las dat meer dan een derde van de Nederlandse vrouwen met seksueel te maken heeft (gehad). Was het toch niet voor iedereen die flauwe kwajongenshumor? Had die keeper zijn vriendin dan weleens wat aangedaan? Een gezonde Hollandse man doet in deze geëmancipeerde tijden een vrouw toch geen kwaad?

Best vreemd dat mij pas na Keulen de vanzelfsprekendheid en het gemak opvalt waarmee wij mannen vandaag de dag de meest vulgaire filmpjes en foto's in

WE LACHTEN EROM, ALLEMAAL, OOK IK DUS

een WhatsApp-groep gooien, porno bekijken waarin vrouwen op niet zachtzinnige wijze gepenetreerd worden en soms over het andere geslacht praten alsof het louter een lustobject is. Ik heb me nooit echt gereïseerd dat sommige beelden als 'afspiegeling van de werkelijkheid' kunnen worden opgevat en dat niet iedereen de knipoog achter een vrouwonvriendelijke grap begrijpt. Dat het vaak best grof en lang niet altijd leuk was, wist ik wel. Maar ook ik heb in de kleedkamer of kroeg nooit gezegd: "Jongens, kan het wat minder? Een beetje respect graag!" Het kwam niet eens bij me op.

15 jaar nadat mij ter ore kwam dat 'alle vrouwen kuthoeren' zijn, weet ik nog steeds dat Hans Teeuwen geen gelijk had. Al deed wat ik in de tussentijd allemaal heb gehoord in kleedkamers en voorbij heb zien komen op WhatsApp en Facebook anders vermoeden. Allemaal humor om te lachen, zo noemen wij mannen dat dan. Dat hoop ik dan maar. Toch mag het best een onsje minder. Ook dan valt er nog genoeg lol te beleven. ●



Hidde Jansen (1989) is redacteur bij OneWorld. Hij schrijft voornamelijk voor OneWorld Water over onze watervoetafdruk, schoon drinkwater en andere mondiale watervraagstukken.

PLORK, HAAAA!

